



Forår i Andalusien 7/4 2013



I gennem lang tid havde vi glædet os rigtig meget til denne ferie - en ferie efter lang tids trængsler!!

Peter har en kollega, som egenhændigt har bygget en finca (villa) i Andalusien ca. 45 km fra Malaga. Da vi fik muligheden for at leje denne finca i foråret, slog vi til.

Vi kom, vi så og var fortabt.

Et fantastisk hus, eksemplarisk udsigt over bjergtoppe, Middelhavet i det fjerne og enkelte små/store hvide "fincas" strøet over alle bakketoppe, i små dale og på alle bjergskråninger.

Huset, vi indtog, var over al forventning. Sympatisk, energisk og malerisk indrettet og tilsammen med *den* udsigt, vi blev præsenteret for - ja så var man solgt for altid.

At skulle lægge øre til en fugls syngen, en hund, der gøer i det fjerne og ellers intet - ja det er "lammende" for ens sjæl og ens "mind". KAN MAN ØNSKE SIG MERE I DENNE VERDEN ?

NEJ NEJ OG ATTER NEJ

Efter den dejlige flyvetur, behagelige overnatning i Malaga samt afhentning af bil, ja så gik turen videre mod "drømmen". Skulle selvfølgelig lige i "Carrefour" for at handle, men desværre kortvarigt, men hvorfor det ??? jo for Carrefour er stort og dejligt - jeg kunne undersøge alle ting der. Wonderful.

Men ikke den dag, vi skulle bare videre på den udfordrende vej til Finca Isabel. Hold da op !!!! Troede faktisk ikke, der kunne køre biler på det sidste stykke grusvej på ca. 800 meter.

Det kunne man, og med hjælp fra "diverse" informationer/vejledninger landede vi i disse ubeskriveligt vidunderlige omgivelser og den hvide villa i sigte



FINCA ISABEL

Her var alt i orden til perfektion - udsigten 😊 til alle sider - den var bare "amazing" og fantastisk.

Kan man sidde i solen (24 grader i april måned) og bare glo på bjergtoppe med små hvide "fincas". JA DET KAN MAN. Hvis Middelhavet så oven i købet spiller med sine blå farver, så er øjnene ikke tørre.

Første aften måtte jeg bare sidde ude på terrassen og fordøje alle disse vidunderlige synsindtryk - svært at slippe, men lidt køligt.

Dejlige dage fortsatte med lidt morgenmotion på terrassen med denne vidunderlige udsigt, morgenkaffen i fred og ro, små gåture i omegnen og læsning. Nærmeste lille by var Competa, som var den smukkeste lille hvide by, der tog imod os med osende hygge, små stræder op og ned og lige så mange trapper - puha da da.

Frokost på torvet - byens åndehul. Vi skulle også handle noget ind, for Isabel ligger virkelig væk fra alfarvej, men glemte jo lige, at man selvfølgelig holder siesta !!!! men men, så tager man jo bare en kop kaffe mere.

Aftenerne var helt vidunderlige - efter egne kokkerier og iført plaider nød vi næsten alle de sorte aftener på terrassen - for mørkt var det - fuldstændig natsort.

Flere småture til Torox strand, Nerja med kæmpe drypstenshuler og Nerja by med Balcon de la Europa - en fantastisk udsigt i en fantastisk hyggelig by. The Balcon er en gammel fæstning, så man kunne forsvare byen. De har været meget udsatte alle disse folkefærd i dette land i alle tider !



Opturen til Isabel er bare en strækning på ca.

14,5 km, men i guder hvilken strækning med så mange vejkurver, at det bare tager ca. 1 time at komme derop. I forvejen er jeg jo ikke glad for højder og dybe kløfter uden rækværk, men det gik jo - som det plejer.

Flere ture til Competa blev det jo til - fordi der skulle handles og afl. affald/flasker - der var bl.a. marked og vi fik vores første tapas, men fik hurtigt nok at alle de mange mennesker. Så var det rigtig dejligt at komme "hjem" til Isabel og stilheden.

Det dejlige vejr var meget stabilt i den første uge, hvorefter der var en del tåge på "toppen", som vi sagde. Kunne faktisk være helt indsvøbt i tåge først på dagen, så man skulle tro vi boede på en øde ø - det var meget underligt, men også meget smukt.



Vi måtte jo også en tur til Granada for at se Alhambra. Havde bestilt en overnatning og fandt hotellet Guadeloup lige overfor hovedindgangen til Alhambra - som er en helt fantastisk smuk maurisk borg. Tusinder af turister fra hele verden vrirlede rundt i stegende hede, men smukt var det med alleer, have og paladser med al den velstand, som betegnede hele Alhambra området. Sultanerne led vist dengang ingen nød, de havde endog et palads til deres harem(s).



En flot tur igennem hele anlægget, men mega hårdt. Havde dog overskud til en gåtur ned til centrum for at spise til aften. Næste dag gik turen atter til centrum og vi fik nærstuderet byen inden hjemturen til Isabel.

Det var rart igen at være hjemme.



En afslapningsdag:

Tåget fra morgenstunden, lige som at bo midt inde i en sky. Efterhånden kom solen igennem og en herlig dag ventede forude.

Ude at kigge på "ledige" plateauer ved siden af.

Har fulgt med i "høsemandens" daglige gøremål.

Set en servicevogn på "vores" vej. De opgav og kørte igen.

Har vinket til nabo og frue.

På en af de andre "stier" set en tankbil og en rendegraver.

Tågen/skyerne kommer tilbage til aften, men solen skinner på den østlige side og på toppene i naturparken lige foran os.

En afslapningsdag slut.

Endnu en tur til Competa (Udsigten), det er der, man afl. skrald ;-) og så til byen til frokost på café las Gemelas. Efter tjeneren opdagede vi kom fra Danmark, var han fyr og flamme. For Thomas Helmig og Renee var nemlig kommet meget der !!!!!!! Han viste billeder og spillede Thomas musik J sødt.

Så var det også hjem til toppen - der var 30 grader i dag.

I dag har vi haft en ørn meget tæt på, mødt to danskere, som også har en finca på "vejen", set "høsemanden" og en gedehyrde med hele flokken på en af skråningerne. Har også mødt den lokale "sherif" til hest på "inspektion" - kan i øvrigt binde sin hest udenfor den lokale cafe ! Jo, der sker skam meget på Isabel !!

Det lakker mod enden - 2 dejlige uger er oplevet på allerbedste måde, og lige som vi havde forestillet og ønsket os.

GODT FOR SJÆLEN

Det regner, og det er tåget helt op til ørerne. Turen går til Malaga, aflevere bil og så hjemover.

PÅ GENSYN FINCA ISABEL

Mange kærlige bjerghilsener



Udsigten = affaldsaflevering

